

Pinksteren 2020

Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil'ge Geest, de Trooster,
de Drie-eenge in Zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drie-eenge in Zijn troon.

Ere zij aan Hem, wiens liefde
ons van alle smet bevrijdt,
eer zij Hem die ons gekroond heeft,
koningen in heerlijkheid.
Halleluja, halleluja,
ere zij het Lam gewijd!

Ere zij de Heer der eng'len,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aard' en hemel looft Uw werk.
Halleluja, halleluja,
loof de Koning, heel Zijn kerk!

Ja, de Trooster is gekomen!
Jezus ging van d' aarde heen;
Hij werd van ons opgenomen,
maar Hij liet ons niet alleen.
De beloofde werd gezonden,
en de kracht uit God kwam neer.
Laat ons juichend keer op keer
Zijn verschijning gaan verkonden.
Heden is het Pinksterfeest;
loof en dank de Heil'ge Geest!

Geest van kennis, Geest van waarheid,
van genade en gebed,
leer ons leven in Uw klaarheid,
U hebt ons in 't licht gezet!
Leer ons 'Abba, Vader!' bidden,
zeggen: 'Jezus is de Heer',
geven U in alles eer;
blijf toch immer in ons midden
en vervul ons leven meer,
met Uw kracht en met Uw eer.

Heer, ik hoor van rijke zegen,
die Gij uitstort keer op keer.
Laat ook van die milde regen
dropp'len vallen op mij neer.
Ook op mij, ook op mij,
dropp'len vallen ook op mij.

Heil'ge Geest, wil niet voorbij gaan:
Gij geeft blinden d' ogen weer!
Wil, o wil nu bij mij stilstaan.
Werk in mij met kracht, o Heer!
Ook in mij, ook in mij,
werk ook door Uw kracht in mij.

Liefde Gods, zo rein, zo krachtig,
bloed van Jezus, rijk en vrij,
Gods genade, sterk en machtig,
o, verheerlijk U in mij.
Ook in mij, ook in mij,
o, verheerlijk U in mij.

Hoor! Een woord van eeuwig leven –
Christus die ten hemel vaart:
Mij is alle macht gegeven
in de hemel en op aard;
ga vertolken alle volken
wat u werd geopenbaard!

Doop hen in de Naam des Heeren,
Vader, Zoon en Heil'ge Geest;
dat zij Mijn geboden leren,
trouw en liefde allermeest.
Roep hen op zich om te keren,
roep hen tot het bruiloftsfeest!

Ik ben met u, alle dagen,
nu en tot in eeuwigheid!
Van Mijn Rijk zult gij gewagen –
ga dan heen, gaat wereldwijd;
als gij valt, zal Ik u dragen,
Ik ben met u, voor altijd!

(melodie: Eens als de bazuinen klinken)